



Luther publiceert zijn 95 stellingen in 1517 op de kerkdeuren van Wittenberg.

Schilderij: Ferdinand Pauwels ca. 1872.

Museum Klok & Peel | Heemkundekringen De Vonder Asten-Someren | H.N. Ouwerling Deurne  
Stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten | Regionaal Historisch Centrum Eindhoven

presenteren lezingenreeks 2017-2018

## GELOOF & ONGELOOF

vanwege 500 jaar Reformatie

**1517. De Duitse deelstaat Saksen-Anhalt. Op 31 oktober dat jaar - zo wil althans de overlevering - spijkt de Augustijner monnik dr. Maarten Luther 95 stellingen op de kerkdeuren van Wittenberg. De kritische actie is een oorlogsverklaring aan de pauselijke afluathandel, krijgt massaal bijval en leidt tot een scheuring in de christelijke moederkerk. Aanjager Luther maakt handig gebruik van de nog jonge drukpers. Mede daardoor verspreidt de Reformatie zich als een olievlek over Europa. Nu - 500 jaar later - kunnen we de balans opmaken. Wat is er over van het heilige vuur waarmee mensen vroeger voor hun geloof streden? Die vraag staat centraal tijdens de aanstaande lezingencyclus van de Peellandse erfgoedinstellingen.**

**Cultuurhistorie met eminente sprekers als Henk Roosenboom, Piet Schellens, Luc Rombouts en Mgr. Gerard de Korte**

**Wees welkom!**





**Maandag 9 oktober in Zalen van Bussel te Deurne, 20.00 uur**  
**DE REFORMATIE IN DE PEEL | Henk Roosenboom**

De Reformatie 500 jaar. Ook in de Peel, al is het katholicisme daar altijd het volksgeloof gebleven. Bij de Vrede van Munster (1648) wordt Brabant ingelijfd door de Republiek der Verenigde Nederlanden en wordt het calvinisme de officiële religie. Protestanten - al zijn ze gering in aantal - worden op sleutelposities benoemd en krijgen de politieke macht.

Van integratie is geen sprake. Hoe katholiek en protestant met elkaar omgaan blijkt bij voorbeeld uit enkele geruchtmatige 'ontvoeringszaken'. In 1700 loopt in Helmond de 18-jarige protestantse Sophia Alberts van huis weg, omdat ze geen omgang mag hebben met een bepaalde legerofficier. Het amoureuze incident leidt tot een landelijke godsdienstrel, die bizarre gevolgen heeft voor katholiek en protestant in Helmond en wijde omgeving. Historicus **dr. Henk Roosenboom** weet daar alles van en hij is de eerste spreker in het seizoen 2017-2018. Roosenboom studeerde af in 1970. Hij werkte in het middelbaar onderwijs in Breukelen en Tilburg, was na 1977 archivaris in Den Bosch, Helmond en Eindhoven, en publiceerde onder andere diverse historische boeken. Hij is een kundige gids inzake de Reformatie in de Peel.



**Maandag 6 november in Museum Klok & Peel, 20.00 uur**  
**OPKOMST EN NEERGANG VAN DE CONGREGATIES |**  
**Piet Schellens**

Begin 16e eeuw telt ons land circa één miljoen inwoners. Maar ook: 450 kloosters met 15.000 leden. Eind 17e eeuw herbergt ons land bijna twee miljoen inwoners. En de kloosters zijn nagenoeg verdwenen! In 1860 zijn er weer 175 kloosters met ca. 3.000 kloosterlingen. Dan wijst mgr. Zwijzen de weg naar nieuwe dienstbare congregaties. Ze zetten zich pro deo in voor onderwijs, verpleging, bejaardenzorg en sociaal werk. Het aantal kloostervestigingen explodeert. Tijdens het hoogtepunt van het Rijke Roomsche Leven - in de jaren 1950-1960 - telt ons land ongeveer 195 kloosterorden en congregaties, een veelvoud aan kloosters en bijna 50.000 kloosterlingen. De hele wereld is hun werkterrein. Wat is er sindsdien gebeurd?

Daarover vertelt **dr. Piet J. Schellens SCJ** als ervaringsdeskundige een saillant verhaal. Schellens, geboren Eindhovenaar, is als oud pastoor van de Angelusparochie een bekende verschijning in Asten. Eenmaal priester gewijd studeerde en promoveerde hij in Rome, waarna hij diverse kerkelijke functies bekleedde in Noord-Holland (Amsterdam, Zaanstreek). Zijn hart verpandde hij aan het dorpspastoraat, eerst in Langedijk (NH), daarna in Asten. Ondanks zijn respectabele leeftijd is hij in Vlierden nog steeds pastoraal actief. Als succesvolle publicist brengt Schellens met een eigentijdse aanpak bijbelverhalen tot leven.



**GEEF OOK EENS EEN SERIE LEZINGEN CADEAU**





Zaterdag 9 december van 9.00 tot 13.00 uur

## BUS EXCURSIE ABDIJ VAN POSTEL | met gids

Onder Eersel over de grens ligt de prachtige Abdij van Postel. Rond 1140 gesticht door de heilige Norbertus van Gennepe, volgeling van Sint Augustinus, de kerkvader. Norbertus - een tot inkeer gekomen rijkard - verzamelt in de 12de eeuw een groepje kloosterlingen om zich heen, die net als hij en naar het voorbeeld van de apostelen Christus willen navolgen in armoede en eensgezind gemeenschapsleven. De kloostergemeenschap groeit in de loop der eeuwen uit tot een machtige abdij. Die bestaat uit allerlei gebouwen, oud en nieuw en overschijnlijk zonder veel samenhang, maar prachtig gelegen rond het oude kerkje in een rustgevende en bosrijke omgeving. Men gaat daar ook wel naar toe vanwege de Oude Postel en Postel Dubbel. Ofwel vanwege kloosterproducten als kaas en bier.

De abdiwinkel heeft uiteraard nog veel meer te bieden.

En zondags is ook de 'Postelse frietstraat' op de parkeerplaats een trekpleister...!

NB: De bus vertrekt om 09.00 uur vanaf Museum Klok & Peel

Maandag 15 januari 2018 in Museum Klok & Peel, 20.00 uur

### KLOK EN GELOOF | Luc Rombouts



Het lijkt zo vanzelfsprekend: luidklokken die oproepen tot gebed. Maar de klok heeft natuurlijk ook een profane achtergrond. Met haar verdragende geluid geldt zij eeuwenlang als een adequaat communicatiemiddel. Ze kan mensen ook oproepen voor de krijg of om branden te helpen blussen. Toch zitten klok en geloof in een onwrikbaar hecht verband aan elkaar vastgeklonken. Al sinds mensenheugenis

beschouwen mensen de klok als intermediair tussen hemel en aarde, als een koerier die op de golven van haar eigen geluid heen en weer pendelt tussen God en de mensen.

De man die daar bevlogen over kan vertellen is **dr. Luc Rombouts**, stadsbeiaardier van Tienen, universiteitsbeiaardier in Leuven, gelauwerd publicist, lid van het bestuur van Museum Klok en Peel en actief in de Singing Bronze Foundation.



Maandag 5 februari 2018 in Museum Klok & Peel om 19.30 uur!

### DE TOEKOMST VAN DE OECUMENE | Mgr. Gerard de Korte

De lezingencyclus heet Geloof & Ongeloof. Voor het tweede segment kijken we niet alleen naar het verleden, maar ook naar het heden en naar de toekomst. Bisschop De Korte geeft een terugblik op de oecumenische beweging van de afgelopen honderd jaar. Vervolgens schetst hij de actuele stand van zaken. Tenslotte zal hij aandacht besteden aan verschillende thema's voor de oecumenische dialoog van de toekomst. **Mgr. dr. Gerard de**

**Korte** is sinds 2016 bisschop van 's-Hertogenbosch. Eerder was hij hulpbisschop in Utrecht (2001-2008) en bisschop in Groningen - Leeuwarden (2008-2016). In 2015 werd hij verkozen tot Theoloog des Vaderlands. De Korte studeerde eerst geschiedenis, daarna theologie. In 1994 behaalde hij zijn doctorstitel met het proefschrift 'Pastoraat van de verzoening'. De bisschop is een verklaard voorstander van de oecumene en wordt allerwegen gezien als iemand die mensen weet te verbinden.

## OOK VAN HARTE AANBEVOLEN: DE 3<sup>de</sup> ANNA CEELLEN LEZING

**Datum:** vrijdag 8 september, 20.00 uur.

**Kosten:** € 7,50 (incl. koffie/thee).

**Locatie:** Museum Klok & Peel.

**Inleider:** prof. dr. Jan-Bart Gewald.

**Onderwerp:** **Mystiek Afrika, de metafysische wereld van de voorouders**

Jan-Bart Gewald is verbonden aan het interfacultaire Afrika-Studiecentrum van de Universiteit Leiden en komt vertellen over Afrikaans volksgeloof.

**Organisatie:** Anna Ceelenhuis

**Aanmelden:** via e-mailadres [sbka@outlook.com](mailto:sbka@outlook.com)



**KLOK & PEEL**

**rhc<sup>e</sup>**

regionaal historisch centrum eindhoven



Stichting Behoud Kasteelergoed Asten



### PROGRAMMA INFORMATIE LEZINGENREEKS GELOOF & ONGELOOF

**maandag 9 oktober:**

Zalen van Bussel  
Sint Jozefstraat 77  
5753 AS DEURNE

**maandagen 6 november, 15 januari en 5 februari:**

Museum Klok & Peel  
Ostaderstraat 23  
5721 WC ASTEN

**Ontvangst & aanvang:** 19.30 uur ontvangst met koffie/thee | 20.00 uur start lezing\*

*\* Uitzondering is 5 februari: ontvangst 19.00 uur, start lezing 19.30 uur.*

**Deelnamekosten:** € 30,00 voor **vier lezingen** (inclusief koffie en cake) **en busexcursie** (of: € 8,00 per losse lezing, contant te betalen aan de kassa).

**Betalen per bank:** IBAN NL84 RABO 0103601139 ten name van Museum Klok & Peel onder vermelding van: naam, aantal personen en 'Lezingencyclus Geloof & Bijgeloof'

**Opgave:** graag vóór 15 september via invulformulier op website [www.museumklokenpeel.nl/lezingen2017](http://www.museumklokenpeel.nl/lezingen2017).

**Of:** stuur onderstaande opgavestroom vóór 15 september op naar Museum Klok & Peel, Ostaderstraat 23, 5721 WC Asten; of geef persoonlijk af bij de receptie van Klok & Peel.\*\*

*\*\* Na betaling ontvangt u een bevestigingsmail/plaatsbewijs.*

### OPGAVESTROOM



**Naam:** .....

**Email:**.....

**Adres:** .....

**Telefoon:**.....

**Postcode** .....

**Aantal personen, namen overige deelnemers**.....

**Woonplaats:** .....

.....

.....

.....